

Beste mensen,

Hiermee nodigen we je graag uit voor een bijzondere bijeenkomst die op zaterdagmiddag 19 oktober van 14.00 tot 17.00 uur zal plaatsvinden; op deze middag gaan we met elkaar aan de slag met wat Krishnamurti over tijd heeft gezegd en wat het element tijd in beweging en dans bij ons oproept. Daartoe zullen we eerst met elkaar een aantal citaten van Krishnamurti lezen. En, daarna gaan we bewegen.

Vervolgens is er een nagesprek (dialogoog) naar aanleiding van de tekst (citatens) en onze eigen danservaring; met tenslotte een afronding in woord en gebaar.

Programma	Naarden, Besant Hall (ITC), zaterdag, 19 oktober 2024
Besant Hall*)	Inloop vanaf 13.30 uur
14.00 uur	Intro Jaap van Manen en Peter Jonkers
14.15 uur	<b>What is time?   Wat is tijd?</b> <i>Lezen van een aantal Krishnamurti citaten.</i>
14.30 uur	Dans en Beweging
15.30 uur	<ul style="list-style-type: none"><li>o Met elkaar nogmaals lezen van de citaten</li><li>o Dialoog naar aanleiding van de eerdere citaten en je eigen ervaring van tijd</li></ul>
16.30 uur	Afronding in beweging en woord
17.00 uur	Einde

## \*) Locatie

-----

Landgoed van het Internationaal Theosofisch Centrum Naarden

- gebouw: Besant Hall

- Meentweg 9

- 1411 GR Naarden - Routebeschrijving: <https://www.itcnaarden.org/route-description/>

## Organisatie

-----

Vereniging Leerproject (i.s.m. Informatiecentrum Krishnamurti Bilthoven)

Wil je je van tevoren even aanmelden (liefst per e-mail)? Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt zeer op prijs gesteld.

Hopelijk tot ziens en voor nu,

met hartelijke groeten,

Peter Jonkers en Martijn van der Wal

06 27 45 78 37 / 06 19 40 96 04

~ Tell a young friend ~

